



de 4-sprong

St. Franciscusparochie Bolsward

St. Werenfridusparochie Workum

St. Martinusparochie Makkum

H. Nicolaas van Tolentijnparochie Witmarsum

vrijdag 10 augustus – vrijdag 7 september 2012

VIERSPRONGROOSTER

Datum	Bolsward	Workum	Makkum	Witmarsum
Za 11 aug	19:00 u ten Wolde	xxx	19:00 Bultsma	xxx
Zo 12 aug	10:00 u Bultsma	9:30 Parochianen	xxx	9:30 ten Wolde
Wo 15 aug	10:00 u Bultsma Bloemkamp			
Wo 15 aug	19:00 u Bultsma	zie Bolsward	zie Bolsward	zie Bolsward
Do 16 aug	9:00 u Bultsma			
Vr 17 aug	19:00 u Bultsma Huylckenstein			
Za 18 aug	19:00 u ten Wolde	16:00 u Bultsma Nij Mariënakker	xxx	19:00 Bultsma
Zo 19 aug	10:00 Bultsma	9:30 u ten Wolde	9:30 Parochian.	xxx
Wo 22 aug	10:00 u Vrijwilligers Bloemkamp			
Do 23 aug	9:00 u Bultsma			
Vr 24 aug	19:00 u Bultsma Huylckenstein			
Za 25 aug	19:00 u Bultsma	xxx	xxx	xxx
Zo 26 aug	10:00 Parochianen	9:30 Bultsma	zie Workum	zie Workum
Wo 29 aug	10:00 u ten Wolde Bloemkamp			
Do 30 aug	9:00 u Bultsma			
Vr 31 aug	19:00 u Bultsma Huylckenstein			
Za 1 sept	19:00 ten Wolde	19:00 u Bultsma	xxx	xxx
Zo 2 sept	10:00 u Bultsma	xxx	9:30 ten Wolde	9:30 Parochian.
Ma 3 sept			10:30 u Bultsma Avondrust	
Wo 5 sept	10:00 u Bultsma Bloemkamp	8:00 u Bultsma Kinderviering		
Do 6 sept	9:00 u Bultsma			
Vr 7 sept	19:00 u Bultsma Huylckenstein			

Uitvaartwacht in De Viersprong

20 aug. - 2 sept. pastoor Bultsma

3 sept. – 16 sept. pastor ten Wolde

ALGEMEEN

Een zoete geur

Op dit moment loopt in de Bolswarder Franciscuskerk de jaarlijkse zomer tentoonstelling van KKS. Zodoende ligt er in het portaal onder de toren een enorme bult pepermuntjes. Het kunstwerk heet “Nooit genoeg”. Eerlijk gezegd kan ik er de humor wel van inzien. Vooral omdat een Rooms-katholiek kerkgebouw niet de natuurlijke omgeving is van pepermuntjes. Wij beschouwen ons kerkgebouw immers voor alles als een heilige plaats en daarbij past de ons zo vertrouwde stilte en een lege mond, niet het geknars van op pepermunt (of wat anders) kauwende geloofsgenoten.

De diepere gelovige betekenis werd me echter pas een klein poosje geleden duidelijk. Vanwege die grote hoeveelheid pepermunt hangt er achterin de kerk een nogal zoete lucht. En ik ben er van overtuigd geraakt dat het daarom gaat. Toen ik namelijk het genoeg had om bij de intrededienst te zijn van Ds. Van der Windt rook ik bij aanvang van de preek precies dezelfde zoete geur. Het drong tot me door dat die geur eigenlijk verbeeldt wat er op dat moment in de dienst gebeurt. Het Woord van God en de gelovige verkondiging ervan, zijn als een aangename zoete geur en een zoete smaak die de mens mag smaken; die ons mensen mag doorademen.

Dat is overigens geenszins een nieuwe gedachte, maar juist heel Bijbels. Denk bijvoorbeeld aan het derde hoofdstuk uit het boek Ezechiël: “Hij zei: ‘Mensenkind, eet wat u voorgehouden wordt, eet deze boekrol op en richt dan het woord tot het volk van Israël.’ Toen opende ik mijn mond en Hij gaf me die boekrol te eten. Hij zei: ‘Mensenkind, laat uw lichaam deze boekrol die Ik u geef opnemen en verzadig u ermee.’ Ik at dus de boekrol op: ze smaakte zo zoet als honing.” (Ez. 3, 1-3) Of Psalm 119: “Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond”.

De kunstenaar die de ingeving kreeg om in de Franciscuskerk zo’n grote bult pepermunt neer te leggen, spoort ons kortom aan om het Woord van God niet te veronachtzamen. Ze nodigt ons uit om er juist van te genieten, precies zoals God het bedoeld heeft. Om er steeds weer van te nemen. Want dat is het mooie: snoepen is ongezond, maar van het Woord van God neem je nooit te veel. Het is nooit genoeg.

pastoor A. Bultsma.

Even bijpraten ...

Maria ten Hemelopneming – Op 15 augustus viert onze wereldwijde kerkgemeenschap het feest van de ten hemelopneming van Maria en daarmee het Pasen van de Heer als niet iets voor Hem alleen, maar als een belofte voor iedere gelovige. 's Morgens was er toevallig al om 10:00 uur een eucharistieviering geroosterd in Bloemkamp (Floridus Campuslaan 1 Bolsward). 's Avonds om 19:00 uur vieren we voor alle parochianen van De Viersprong de eucharistie in de Franciscuskerk. We hebben voor deze kerk gekozen, omdat het een Mariaheiligdom is vanwege O.L.V. van Sevenwouden.

Vakantietijd – Het is overal vakantietijd en zodoende is het in de parochies ook betrekkelijk rustig. We hopen dat iedereen kan genieten van deze rustige periode. Uiteraard gaan de vieringen in de kerk wel gewoon door.

pastoor A. Bultsma.

Een jaar na vertrek....

Inmiddels is het een jaar geleden dat ik afscheid nam van de Viersprong. Ik kijk er nog steeds met goede herinneringen op terug. Zowel op de jaren dat ik in de Viersprong werkzaam was, als op het afscheid zelf. Inmiddels heb ik een seizoen lang gewerkt in Leeuwarden. Als ik parochianen van de Viersprong tegenkom, vragen zij vaak hoe het met mij gaat in Leeuwarden. Veel van wat ik opgebouwd heb in Bolsward en later de Viersprong gebruik ik nu in Leeuwarden: veel van het jongerencatechesemateriaal, activiteiten voor 15-plussers, ideeën voor kinderwoorddienst en gezinsvieringen. En toch: veel is ook weer anders, omdat de mensen anders zijn, omdat de parochie anders is. En dat is leuk, verfrissend, een nieuwe uitdaging. Ik voel me ook in de parochie Leeuwarden erg thuis. Het is alsof de “kring van gelovigen” wat uitgebreid is. Hoewel ik niet veel tijd overhoud om nog veel contacten te hebben met de parochianen van de Viersprong, gaat u in gedachten en gebeden nog steeds met mij mee. En ook dat voelt goed. Het gaat mij goed, en ik wens u vrede en alle goeds!

Germa Kamsma-Kunst.

Wilt u voortaan mededelingen over zieke parochianen en/of eventuele ziekenhuisopnames doorgeven aan het secretariaat?

Dus niet meer telefonisch aan de mensen van de werkgroep.

Dank u wel!

Voor alle kbo-leden van de Viersprong

De KBO gaat **Woensdag 12 September a.s.** op reis. Vanuit Bolsward rijden we richting Wognum voor koffie met gebak. Na de koffie rijden we naar Amsterdam en brengen we een bezoek aan het vernieuwde scheepvaartmuseum.

Daarna staat er een heerlijke koffietafel klaar in restaurant De Kroonprins.

Om 14.30 uur maken we dan een rondrit door Amsterdam gevolgd door **een rondvaart**. De kosten van deze schitterende dag zijn € 55.00 p.p.

U kunt zich nog opgeven en uw overmaking doen op rek 308755081 o.v.v K B O.

Dagreis bij dhr W. Teernstra, De Gear 4, 8701 LZ Bolsward tel 0515-573406.

Ook K B O- leden van Workum en Makkum zijn van harte welkom.

Vertrek 08.30 uur vanaf Plein 1455 en we hopen om 18.00 uur weer terug te zijn.

Het bestuur.

UIT HET BISDOM



Cursus Gregoriaans najaar 2012

Voor het najaar van 2012 heeft Jos Manshande een basiscursus Gregoriaans georganiseerd.

Wie nader kennis wil maken met de oudste gezangen van de katholieke kerk kan hiervoor naar deze basiscursus gregoriaans. Tot op heden is deze bijzondere zangstijl regelmatig te horen in de katholieke liturgie. Als u, naast het beluisteren van deze muziek, meer van de achtergrond wilt weten én het zelf zingen wilt ervaren wordt u van harte uitgenodigd deel te nemen.

Tijdstip: Zaterdagochtenden van 10-12.00 uur

Data: 15, 22,29 september, 6, 13 oktober en 3 en 17 november

Locatie: Titus Brandsmahuis Leeuwarden, Bonifatiusplein 21

Cursusleider: Wim Gosens

Kosten: € 25,00 per persoon (exclusief koffie/thee)

Minimum aantal deelnemers: 10

Informatie en aanmelden:

Jos Manshande, De Tureluur 12, 8862 LD Harlingen, Telefoon: 0517-414614

E-mail: josmanshande@gmail.com

Ontmoetingsdag in Wehe den Hoorn voor mensen, die hun partner hebben verloren

De diocesane werkgroep *Partnerverlies* van het Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert elk half jaar in telkens een andere regio een *Ontmoetingsdag* voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren. De eerstkomende *Ontmoetingsdag* is in de regio Groningen: op **donderdag 4 oktober 2012** van 10.00 tot ongeveer 15.30 uur in de pastorie Wehe den Hoorn', Warfhuisterweg 4, 9964 AX Wehe den Hoorn.

Het 'ontmoeten' staat op deze dag voorop, omdat praten met mensen, die kort of al langer geleden hetzelfde hebben meegemaakt, erg waardevol en helend kan zijn. Pastoor Bernard Buit uit Wolvega zal een inleiding houden over verliesverwerking. Hij zal ook stilstaan bij de plaats, die God daarbij inneemt.

De dag zal worden besloten met een korte viering.

Voor koffie/thee en een lunch wordt gezorgd. Er wordt van u een bijdrage in de kosten gevraagd van € 12,00.

Als u het prettig vindt, kunt u iemand uit uw omgeving meenemen.

U kunt zich tot 26 september 2012 opgeven bij:

de afdeling Pastorale Dienstverlening van het Bisdom Groningen-Leeuwarden
Ubbo Emmiusingel 79, 9711 BG Groningen, tel. 050-4065888

Email: l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl

Wilt u meer of andere informatie, dan kunt u bellen met:

Mw. C. Claassen-Schoenmakers, tel. 0595-572499

Mw. J. v. Mensvoort-Brugmans, tel. 0591-351596

Mw. A. van Diepen-Galama, 0527-252418

Mw. M.H.A. Steen-Blom, tel. 0516-850820

Na opgave ontvangt u rond 27 september 2012 een programma, een routebeschrijving en verdere informatie over de ontmoetingsdag.

Inspiratiebijeenkomst 'samenwerken en kansen benutten!'
bij lokale armoedebestrijding.

Op **vrijdag 5 oktober 2012** bent u welkom op de inspiratiebijeenkomst 'SamenWerken en Kansen benutten!'. De bijeenkomst wordt gehouden in 'De Arke', Flevo 161 in Drachten en duurt van 9.30 uur tot 13.00 uur. Aansluitend is er een lunch.

Op de bijeenkomst zullen enkele bevlogen inleiders de deelnemers uitdagen en inspireren, gevolgd door workshops over praktische lokale armoedeaanpak. De Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer zal als gastspreker spreken over 'De burger en de bureaucratie'. Dagvoorzitter is Rene Koster, presentator van Omrop Fryslân.

Reserveer alvast de datum in uw agenda!

Informatie over de bijeenkomst en de activiteiten van de Sociale Alliantie Fryslân kunt u vinden op de website: www.socialealliantiefryslan.nl.

*Met vriendelijke groet,
namens de Sociale Alliantie Fryslân
en de Sociale Alliantie Regio Noord.
Nanne de Jong.*

Oecumene op het Malieveld

Op **zaterdag 6 oktober 2012** is er op het Malieveld in Den Haag de nationale oecumenische ontmoetingsdag *Wij kiezen voor eenheid*. Er worden veel mensen verwacht uit alle christelijke gemeenschappen in Nederland, ook veel uit kerken die zich tot voor kort wat afzijdig hielden van oecumene: evangelische kerken en pinkstergemeenten. Iedereen is welkom. Mgr. Gerard de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden, is actief bij de voorbereidingen betrokken en hoopt dat ook veel rooms-katholieken zullen deelnemen.

Het wordt een dag van dankbaarheid en waardering voor elkaar, met veel zang en gebed. In het ochtendprogramma is er een boeteviering, waarin de aanwezigen zullen stilstaan bij wat er - in verleden en heden - mis ging tussen de verschillende kerken. Kerkleiders zullen daarin voorgaan en alle aanwezigen kunnen met zelfgeschreven briefjes actief meedoen. In het middagprogramma staan dankbaarheid en verzoening centraal, met waardering voor ieders charisma en unieke plek binnen het Lichaam van Christus. In het slotgedeelde gaat de aandacht naar wat ons als christenen samen te doen staat in Nederland. *Wij kiezen voor eenheid* is een beweging die spontaan is ontstaan nadat de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) in 2007 publiekelijk aan

pinkstergelovigen vergeving vroeg voor de minachtende houding van de PKN in het verleden tegenover de Pinksterbeweging. Daarop vroeg Peter Sleebos namens de Pinksterbeweging in Nederland aan de synode van de PKN vergeving voor het arrogante en exclusieve gedrag van de Pinksterbeweging ten opzichte van andere geloofsgemeenschappen. Dit vergeving vragen heeft nieuwe dingen mogelijk gemaakt. Retraites met leiders uit nog veel meer kerken zijn hierop gevolgd en nu dus een bijeenkomst waar iedereen bij kan zijn. Het is 'oecumene van het hart', met geloofsgesprek, gebed en hoop voor de toekomst.

Tijd: zaterdag 6 oktober, 10.00 tot 17.00 uur.

Plaats: grote tent op het Malieveld, adres: Malieveld, Den Haag (ingang Koningskade).

Kosten: De toegang is gratis, er is een collecte voor de kosten.

Aanmelding: graag tijdig via www.wijkiezenvooreenheid.nl. Daar staat meer informatie.

Uitnodiging Martinusdag

Mede namens de diocesane werkgroep Liturgie heeft de NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse Martinusdag, te houden op **zaterdag 10 november 2012** in de H. Jozef kathedraal te Groningen.

Het programma is als volgt: Vanaf 10.00 uur: Ontvangst en kennismaking met elkaar.

10.30 uur: Eucharistieviering, waarin voorgaat onze bisschop Mgr. G.J.N. de Korte.

Na de Eucharistieviering: Ontmoeting, koffie/theedrinken en lunch (de lunch moet zelf worden meegenomen).

Rond 12.00 uur: Workshop, door Johan Siemensma, musicus te Leeuwarden. Hij zal informatie geven rond nieuwe gezangen bij het H. Vormsel en deze instuderen.

Rond 15.00 uur Afsluiting met een korte Vesper.

Opgave graag vóór donderdag 1 november bij het secretariaat l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl. Zie ook op de site van onze parochie. (Als u als koor komt wil ik u verzoeken het aantal personen ook te vermelden).

*Namens de diocesane werkgroep Liturgie en de NSGV,
Wil Jongma, secretaris NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden*

MIVA-collecte: 'Zorg voor zieken in Zimbabwe'

Op **25 en 26 augustus** vindt de MIVA-collecte plaats in de katholieke kerken. De collecte staat dit jaar in het teken van de zorg voor zieken in Zimbabwe. MIVA doneerde onlangs vijf ambulances aan missieziekenhuizen in Zimbabwe. Maar er zijn nog vijf ambulances nodig! Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

In de afgelopen twintig jaar is de gezondheidszorg in Zimbabwe in verval geraakt, vertelt dokter Elizabeth Tarira: "In deze regio hebben tien van de twintig ziekenhuizen een ambulance. Door het gebrek aan transport overlijden er patiënten. Vaak ontstaat er een noodsituatie als er bij de bevalling een complicatie optreedt. Zonder ambulance overlijdt de moeder, of het kind, of allebei."

Ambulance defect langs de kant van de weg

"We zijn uitzonderlijk blij met de vijf ambulances die we vorig jaar van MIVA kregen", vertelt dokter Tarira. Het Mount Melleray Mission Hospital is één van de ziekenhuizen die van MIVA een ambulance ontving. Na een veertig kilometer onverharde, stoffige, rotsachtige weg, kom je aan bij Mount Melleray. De naam zegt het al: bovenop een berg staat het Mission Hospital, vergezeld van een kostschool en een kindertehuis. "De situatie is hier schrijnend", vertelt dokter Tarira. "Er zijn nauwelijks nog artsen in dit land. Ook dit hospitaal wordt gerund door een verpleegster. We hebben onvoldoende medicijnen, bedden, hulpmiddelen en opgeleid personeel. De oude ambulance staat defect langs de kant van de weg. Zonder hulp van buitenaf redden we het hier niet!" In het hospitaal is een lange gang met oude bedden, de klamboes hangen aan het plafond. Er is vaak geen stroom of stromend water. Het hospitaal draait op gedreven zusters en broeders (vaak zonder opleiding), die van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat helpen om het ziekenhuis draaiend te houden.

In drie maanden tijd al vele mensen geholpen

Drie maanden geleden konden ze dankzij MIVA de nieuwe ambulance in gebruik nemen. Dokter Tarira: "Daardoor hebben we 38 moeders en zwangere vrouwen in een noodsituatie kunnen helpen. De ambulance wordt verder ingezet voor vaccinatieprogramma's en thuiszorg voor ernstig zieke patiënten. We hebben 924 kinderen bereikt met het vaccinatieprogramma en 128 patiënten met ernstige ziekten, zoals HIV. En dat in een periode van drie maanden tijd. Deze ambulance is een geschenk uit de hemel!"

Er zijn nog vijf ambulances nodig voor de missieziekenhuizen. Zorg ook voor de zieken in Zimbabwe: help mee met uw gift!

U kunt een gift overmaken op giro 2950 t.n.v. MIVA, Breda of tijdens de collecte op 25 en 26 augustus 2012. Meer informatie: www.miva.nl



St. Franciscusparochie te Bolsward

Voorgangers: zie het 4-Sprongrooster op pagina 2

Tijdens de vieringen bidden wij voor:

Zaterdag 11 aug.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, overl. ouders Dooper-Bruinsma

Zondag 12 aug.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Thijs Huitema en Dinie Huitema-Breteler, overl. fam.

Haye Huitema en Jourica de Boer, Klaas en Waltje Huitema-Homminga, Sjoerd Hettinga, Pietsie Terbraak-Teernstra, Catharinus Vallinga en Catharina Vallinga-Jorritsma, kinderen en kleinkinderen

Woensdag 15 aug.: Henny en Andries Visser, voor een goede toekomst voor onze kinderen, voor kinderen en kleinkinderen,

Donderdag 16 aug.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas Popma en Akke Popma-Terhenne, Bout Visser

Zaterdag 18 aug.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie

Zondag 19 aug.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, lev. en overl. fam. Huisman-Rijpstra, Irene Huitema

Woensdag 22 aug. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen en kleinkinderen,

Donderdag 23 aug.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners

Zaterdag 25 aug.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie,

Zondag 26 aug.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Klaas en Waltje Huitema-Homminga, jrd. Catharina Kuipers, jrd. Johanna Bootsma-Claassen, Leo Bos en Toos Bos-v.d. Zijden, Harmen Brattinga, Ysbrand en Lena Kramer-Ypma, Johan Visser en kinderen en kleinkinderen, fam. van Slooten, Theo Ettema

Woensdag 29 augustus Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen en kleinkinderen,

Donderdag 30 augustus: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas Popma en Akke Popma-Terhenne,

Zaterdag 1 sept.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Anna Huitema-Jellema, overl. ouders Klaas en Regina Stienstra-Houben

Zondag 2 sept.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Titus en Berber Terwisscha van Scheltinga-Asma, Henk Mulder en Julia Cecilia Mulder-Ettema, Douwe Ignatius v.d. Werf, Ele en Tineke Brandenburg

Woensdag 5 sept. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen en kleinkinderen,

Donderdag 6 sept.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, overl. fam. Jorna-Bonekamp, lev. en overl. fam. Jorritsma-Riepstra

Nieuwe opzet catechese voor 8 tot 18+!

Met ingang van het nieuwe seizoen starten we met een nieuwe opzet voor de catechese voor kinderen en jongeren van 8 tot 18+. We willen hiermee een doorlopende lijn opzetten van Buitenschoolse Catechese (na de Eerste Communie), Jongeren catechese (voor het Vormsel) en 't Schakeltje (na het Vormsel).

De belangrijkste wijzigingen:

De catechese voor het Vormsel duurt ±2 jaar (in plaats van nu: 3) en start met de kinderen van groep 8 van de basisschool.

De catechese-avonden van alle groepen zijn zoveel mogelijk op dezelfde avond in en rond de parochiezaal, meestal de 2^e vrijdag van de maand.

Het vormsel zal in deze nieuwe opzet in november zijn, in plaats van in mei.

Na de zomer starten we hiermee. Omdat dit een overgangseizoen is starten we voor het eerste jaar van de Jongeren catechese met de 8^e-groepers en de brugklassers. De brugklassers en hun ouders zijn al aangeschreven. De 8^e-groepers en hun ouders krijgen in september hierover verder bericht.

De jongeren van de 2^e jaars catechese starten al met de nieuwe opzet. Hun programma wordt geconcentreerd. Zij zullen hun Vormsel doen in november 2013. De jongeren van de 3^e jaars catechese volgen nog het oude programma, zij doen in het voorjaar van 2013 hun Vormsel. De Vormselvieringen zijn uiteraard onder voorbehoud, omdat dit nog niet met het bisdom is afgestemd.

Voor de catechesegroepen van Workum, Makkum en Witmarsum geldt, dat we ook daar de kinderen van groep 8 gaan uitnodigen voor een tweejarig Vormseltraject, samen met de jongeren die in september in de brugklas gaan beginnen en al eerder benaderd zijn. In overleg met de werkgroep Jongeren catechese Workum blijven deze groepen bij elkaar komen bij de gastouders thuis. Enkele avonden per jaar zullen alle Viersprongjongeren samen zijn voor een programma met veel spel, afwisselend in Workum en Bolsward.

Pastor ten Wolde.

Kinderwoorddienst en spelletjesdag 8 juli 2012

Vandaag hebben we het over Bijbelverhalen gehad. Wij hebben de kinderen gevraagd welke Bijbelverhalen zij wisten. We kregen verhalen als de Schepping, de ark van Noach, Adam en Eva. Maar we hoorden ook verhalen als De storm, de rode zee, Kindje Jezus, de drie wijzen en de 14 engeltjes. De kinderen mochten dan vertellen over het verhaal. En we moeten zeggen, de kinderen wisten er veel over te vertellen en ze vulden elkaar goed aan. Later gingen de kinderen in groepjes een verhaal tekenen. De anderen moesten dan later raden welk verhaal dat was. Dat ging heel goed. Ook werd er spontaan een gebed van de 14 engeltjes verteld door Aleida. Dit heeft ze later ook in de kerk opgezegd. De pastoor heeft ons gevraagd wat we hadden gedaan en heeft onze tekeningen gezien.

Er was een grote opkomst met spelletjesdag, 28 kinderen. 's-Ochtends hadden we een speurtocht langs een aantal straten in de binnenstad. De kinderen moesten Bijbelverhalen opzoeken en daar dan letters van verzamelen. Hier kwam als oplossing uit "vijf broden en twee vissen". Dit verhaal hebben we voor het eten voorgelezen. Samen hebben we een aantal broodjes gegeten.

's Middags hadden we spelletjes in de kerk. Helaas konden we niet naar buiten i.v.m. de regen. We hadden spelletjes als; de toren van Babel (schoenendozen stapelen), Ark van Noach (knuffeldieren wegbrengen), 5 broden en 2 vissen (hengelspel), neem je bed op en wandel (kinderen in deken verplaatsen), over de zee lopen (op karton verplaatsen) en de kruik die niet leeg ging (water door geven). De kinderen deden goed hun best en hadden veel plezier. Het was dan ook zeer geslaagd. Na afloop gingen de kinderen op de foto en kregen ze allemaal een ijsje. Ondanks het weer werd het toch een spetterende spelletjesdag.

Foto's zijn te zien op de parochiesite.

De leiding van de Kinderwoorddienst .

Gastkoor

Op **zondag 2 september** a.s. in de Eucharistieviering van 10.00 uur, met als voorganger Pastoor Bultsma , zal het koor Cantus-Deo met het oecumenische koor ECHO uit Heerhugowaard zingen. Cantus-Deo zal de vaste gezangen in deze dienst zingen, en ook het koor uit Heerhugowaard zal enkele liederen zingen. De dirigent deze morgen is Erwin de Ruijter en als organisten Boudien Janssen en Cor Docter en op dwarsfluit Jennifer ter Beke. Wij hopen op een mooie dienst.

Frans Gerritsma, secretaris .

Familieberichten

7 september 2012 om 16.00 uur in de Martinikerk wordt het huwelijk ingezegend van:

Ilse Jourica Ketelaar en Timotheüs Heri Setiowan Dondorp
Gerrit Knopstraat 3, 8701 EN Bolsward.

Van harte gefeliciteerd.

Overleden:

5 juli: Catharina Elisabeth Brandsma – van der Werf, 89 jaar
Corr. adres: Oegekleaster 1, 8701 PS Bolsward.

11 juli: Theodora Maria Halman – van der Horst, 87 jaar
Corr. adres: mevr. T. Halman, P.A. Bruinsmastraat 39
8701 CS, Bolsward.

Dat zij rusten in vrede.

Koren

Wo. 15 aug. Dames en Herenkoor

Za. 18 aug. Cantus Deo

Zo. 19 aug. Dameskoor

Za. 25 aug. Dameskoor

Zo. 26 aug. Herenkoor

Za. 1 sept. Herenkoor

Zo. 2 sept. Cantus Deo

Za. 8 sept. Joachim

Zo. 9 sept. Dames en Herenkoor
(Gounod)



Wat gebeurt er meer in onze parochie?

Wo.	22 augustus	13.30 uur	Omzien naar elkaar	bovenzaal
Do.	23 augustus	13.00 uur	Kerkschoonmaak	
Ma.	3 september	19.45 uur	Liederencommissie	parochiezaal
Di.	4 september	17.00-19.30 u.	VOM	parochiezaal
Di.	4 september	19.30 uur	Stuurgroep	parochiezaal
Wo.	5 september	13.00 uur	Klokrapen	parochiezaal
Wo.	5 september	19.30 uur	Programmeren	Parochiezaal
Wo.	5 september	19.30 uur	PCI	bovenzaal
Vr.	7 september	19.30 uur	TBM	parochiezaal

Sint Franciscus kinderkoor

De Domp 3 of Turfkade 44
8701 LC BOLSWARD 8701 JM BOLSWARD
0515-573286 0515-580870
cecilia-b@home.nl pbjanssen@hetnet.nl



Het begin van je nieuwe schooljaar is in zicht, de zomervakantie is bijna afgelopen. En na die grote vakantie starten weer allerlei activiteiten. Ook bij ons in de parochie, namelijk: het

“Sint Franciscus Kinderkoor”

In het komende seizoen bestaat ons Kinderkoor alweer 5 jaar en dat gaan we natuurlijk uitgebreid vieren. Hoe? Dat is nog een verrassing. Wij repeteren elke week en doen aan ongeveer 10 gezinsvieringen per jaar mee. Ook gaan we wel eens in een andere kerk zingen. We hebben op dit moment 7 leden en wij zouden het leuk vinden als veel meer kinderen bij ons koor zouden komen, want samen zingen/muziek maken is hartstikke leuk. Wat doen we bij ons koor? *Zingen!* We geven aandacht aan houding, ademtechniek en stemvorming. Allemaal nodig om goed te kunnen zingen. Daarnaast is het de bedoeling dat je leert noten lezen, eenvoudige muziektermen leert begrijpen en ritme leert tikken. Ook kun je solo's leren zingen. En vooral niet te vergeten: met zijn allen plezier hebben in muziek maken!

Mag je graag zingen? Lijkt het jou leuk om te zingen in ons koor?

Kom dan langs op onze eerste repetitie van het seizoen, namelijk 3 september 2012.

Je mag de eerste maand gratis mee repeteren. Wil je bij het koor blijven, dan is het ook de bedoeling dat je een seizoen volmaakt en niet halverwege stopt. Anders is het zo lastig voor onze planning. De repetitie is op maandagmiddag van 15.45 uur-17.00 uur, in de parochiezaal. Je kunt na school gelijk naar de parochiezaal gaan, want daar staat dan een beker drinken met een koekje voor je klaar. In de schoolvakanties heb jij lekker vrij, en wij zoeken dan al weer nieuwe liedjes uit.

De contributie is € 1,00 per maand. (Maximaal € 10,00 per jaar.)

Dus: wil je zingen? Zing dan mee en meld je aan! Dat kan per e-mail (het snelst). De adressen staan hierboven. Heb je nog vragen, dan kun je ons bellen of mailen.

Tot de 1e repetitie!!

*Met vriendelijke groet,
Cecilia Bekema (dirigente)
Boudien Janssen-Terbraak (organiste).*

Nieuw lid raad van kerken Bolsward

Henny Brouwer stopt in september a.s. na 7 jaar als lid van de Raad van Kerken in Bolsward. Studie, werk en een veelheid aan bestuurs- en overige activiteiten binnen onze parochie waarbij ze betrokken is maken dat nodig. Gelukkig is er voor haar een vervangster en dat is Liesbeth Kampstra-Roodbergen. Liesbeth kennen wij als acoliet, lector en mede-voorganger. Ook is ze vrijdagmiddags gastvrouw in de kerk. Haar motivatie voor deze nieuwe verantwoordelijkheid ontleent ze aan haar open opstelling tegenover de andere geloofsgemeenschappen binnen de Raad. Wij wensen Liesbeth een goede en vruchtbare tijd toe in de Raad.

Het parochiebestuur.

Deurcollecte

In het weekend van 25 en 26 augustus is er een deurcollecte voor de Missie Verkeersmiddelen Actie. Ook kunt u uw bijdrage overmaken naar Giro 2950 t.n.v. MIVA te Breda.

Opbrengst collecten

De collecten voor *eigen kerk* hebben, over een periode van vier weken € 1.274,90 opgebracht.

Allen hartelijk dank hiervoor!



H. Werenfridusparochie Workum

Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2

Tijdens de vieringen bidden wij voor

Zo. 12 aug. Bonte de Bruin en overl. kinderen, Intje Huisman en overl.fam.

Zo. 19 aug.: Fetje van der Meulen, Sybren van der Meulen, overl. fam. Brandsma-Ypma, fam.Miedema –Kramer, Wim en Neeltje Saan –de Vries

Zo. 26 aug.: Emmie Schotanus –de Jong, Johannes en Elizabeth de Jong-Postma, Overl. fam. W. Westendorp-Dijkstra

Za. 1 sept.: Jantje Beuker-Foekema, Titus en Theodora Galama –Dijkstra en overl.fam., overl.fam. Galema-Jellesma, Andries en Dirk de Jong en fam.

Lectoren en misdienaars

Zo. 12 aug. Lector: A. Yntema

Zo. 19 aug. Lector :H. Kienstra

Misdienaars: Jamie Bouma en Danique Wahle

Zo. 26 aug. Lector: J. Kramer

Misdienaars: Demy Visser en Sara van der Staaij

Za. 1 sept. Lector: H. de Jong

Misdienaars: Marich Flapper en Rudmer de Ringh

Wo. 5 sept. Misdienaars: Marich Flapper en Rudmer de Ringh

Koren

Zo. 12 aug. volkszang

Zo. 19 aug. volkszang

Zo. 26 aug. volkszang

Za. 1 sept. volkszang

Kosters

Zo. 12 aug. H. Rijpma

Zo. 19 aug. L. Buren

Zo. 26 aug. H. Rijpma

Za. 1 sept. A. de Ringh

Collectanten

Zo. 12 aug. Joh. van Dijk en G. de Boer

Zo. 19 aug. Tj. Ketelaar en Tj. Hettinga

Zo. 26 aug. N. Terwisscha en Joh. de Jong

Za. 1 sept. R. van Wier en A.de Ringh



Deurcollectes

12 aug. t.b.v. Onderhoud kerk

19 aug. t.b.v. Koren

26 aug. t.b.v. Missie verkeersmiddelenactie

1 sept. t.b.v. Missie verkeersmiddelenactie

Bloemverzorgers

Maand Aug. E. Oude Weernink tel. 543894

Maand Sept. M. Miedema en J. Galema tel. 542773/542803



Koffieschenken

Zo. 12 aug. S. Hettinga en R. Visser

Zo. 19 aug. S. Kramer en J. Koopen

Zo. 26 aug. G. Rekers en H. Zijlstra

Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker

Zaterdag 18 aug. is er een Eucharistieviering met Pastoor A. Bultsma, deze viering begint om 16.00 uur.

Vrijwilligers zijn Mevr. en Dhr. Ketelaar en Mevr. S. Kramer.

Nieuwe opzet catechese voor 8 tot 18+!

Na overleg met de werkgroep Jongerencatechese van Workum is besloten, dat we voor Workum, Makkum en Witmarsum ook een nieuwe opzet van de jongerencatechese kiezen. Dit met ingang van het komend seizoen. De jongeren, die in september in de brugklas beginnen zijn al benaderd om in te stappen in een tweejarig Vormseltraject. In september zullen de kinderen, die nu in groep 8 zitten (en hun ouders) uitgenodigd worden, om zich aan te sluiten. In overleg met de werkgroep blijven alle groepen jongerencatechese bij de gastouders thuis bij elkaar komen. Enkele avonden zullen met alle Viersprongjongeren samen zijn, afwisselend in Workum en Bolsward. De begeleiding van de gastouders blijft Viersprongbreed. De jongeren die nu in het tweede jaar catechese zitten, gaan werken met een geconcentreerd programma. Zij zullen in het najaar van 2013 het H.Vormsel ontvangen. De jongeren van jaar 3 maken hun traject gewoon af en ontvangen in het voorjaar van 2013 hun H.Vormsel.

Pastor ten Wolde.

Wel en Wee

Wanneer we deze Wel-en-wee schrijven is het de hele week al mooi zomers weer. Veel mensen maken daar dankbaar gebruik van, daarom is het misschien zo rustig in de parochie. Het enige wat er tot nu toe te melden is, is dat er op 26 augustus een gezamenlijke eucharistieviering zal zijn voor de parochies van Makkum, Witmarsum en Workum. De viering is in Workum en begint op de gewone tijd 09.30 uur.

Wij wensen u alle goeds,

de contactpersonen.

Berichtje uit de toren.

Als u dit leest staat de toren bij de Gertrudiskerk weer in al zijn glorie te pronken. De steigers zijn weg, het voegwerk ziet er weer prima uit. Dat is de buitenkant. Van binnen ziet het er heel gezellig uit. Onze verkoop, ten bate van de Werenfriduskerk en het Liliane Fonds, loopt leuk. We krijgen veel bezoekers die onder de indruk zijn van het gebouw op zich, maar gelukkig ook van alles wat we op onze markt te bieden hebben. En dat laatste willen we graag zo houden tot half september. We hebben nog wel wat spullen staan, maar toch..... mocht u nog iets voor ons hebben, dan willen we dat heel graag ontvangen. U kunt ze afgeven bij de toren als we open zijn – iedere middag van 13.00 tot 17.00 uur en op woensdag vanaf 10.00 uur – of op één van de volgende adressen: Tettingburren 19, Brouwersdyk 15, Aldewei 6. U kunt ook bellen naar nr. 543451 of 543894 of 542234.

*Bij voorbaat dank,
de rommelmarktcommissie.*

Verslag jaarvergadering van de St. Werenfridusparochie op 25 april 2012 te Workum

Aanwezig waren 33 personen waaronder Pastor ten Wolde, parochiebestuur, parochianen, afgevaardigden van Caritas, Pastoor Janningstichting en begrafenisfonds 'Naastenliefde'.

Enkelen hebben zich voor deze avond afgemeld.

Na de opening van onze voorzitter Hes Kienstra kreeg Pastor ten Wolde het woord voor de overweging. Ze stelde de vraag: Als je elke dag 86 miljoen krijgt, wat dan? Een ieder weet een goed doel voor dat geld te noemen. Het blijken echter geen euro's maar seconden te zijn, welke ook kostbaar zijn. Pastor ten Wolde haalde daarbij ook de Impulsdag van afgelopen zaterdag naar voren. Hoeveel tijd besteden wij aan Christus, aan God, aan geloof? We zijn druk met van alles en nog wat, het hier en nu beleven is van groot belang. Zijn wij ook bij Hem aanwezig? Na het gebed vertelde ze daarna nog even over zichzelf en wat ze zo al sinds 1 september 2011 in de Viersprong doet. Een vraag van de aanwezigen was: Wat mag de Pastor doen in de kerk? De pastor mag alles wat in de kerk gedaan moet worden uitvoeren.

Ze mag niet voorgaan in een Eucharistie. Ze mag wel de ziekenzegen geven maar niet dopen, alleen wanneer de nood daar is . Wat is nood?

Nog een vraag was waarom alleen Pastor ten Wolde hier aanwezig was en Pastoor Bultsma niet. Op dit moment was hij aanwezig bij de Jaarvergadering in Bolsward waardoor hij helaas verstek moest laten gaan, gaf Pastor ten Wolde te kennen.

Mededelingen:

- Op 12 mei wordt het vormsel toegediend door Pastoor Peter Wellen m.m.v. het Ursulakoor.
- Op 3 juni zal de eerste Heilige Communie worden uitgereikt aan 10 kinderen van Workum en Makkum.
- Cees Kordelaar houdt zich, gedurende 3 jaar, bezig met de arme kant en problemen in de samenleving van de Viersprong en daarbuiten. Hij is aangesteld door de PCI.
- Het pastorale team van de viersprong is nu weer volledig, Pastor ten Wolde houdt zich voornamelijk bezig met persoonlijk pastoraat – Nij Marienacker – de school – uitvaart vieringen – omgekeerd huisbezoek e.d.
- De projectgroep voor de fusie is samengesteld, voorzitter hiervan is Hans Hettinga uit onze parochie. De samenwerking bestaat uit vier parochies, vier besturen en het pastoraal team. De voortgang kunt u lezen in ons parochieblad.
- Kerktelevisie is gerealiseerd. De uitzendingen worden verzorgd door Titus en Pieter.
- Hes attendeert een ieder op de Romereis die in oktober zal plaatsvinden. Deze zal in het teken staan van het jubileum van bisschop de Korte.
- De 3 huidige contactpersonen, Riet, Maria en Auke, hebben te kennen gegeven per 1 september 2012 te willen stoppen. Ze zijn de langst zittende commissie sinds het vertrek van pastor Mulder. Auke zal de nieuwe contactpersonen een korte periode begeleiden.
- De JanningStichting opent haar museum met als thema: Monnikenwerk. Pastoor van der Wal zal hierbij de opening verrichten.
- 19 mei zal de jaarlijkse rommelmarkt zijn.
- Wiebren Koopen laat via zijn vrouw weten dat het goed met hem gaat tijdens zijn wandeltocht naar Santiago de Compostella .

Vaststellen van de agenda: deze bleef onveranderd.

De notulen 13 – 04 -2011 worden besproken.

N.a.v. deze notulen kwam er de vraag over de uitleg van de heer H. Agterhoek van vorig jaar. Hoe zal de samenwerking binnen de Viersprong gestalte krijgen en waar zal eventueel ondersteuning worden verleend? Ook wordt er verteld dat de vier parochies alles vast laten leggen voor de fusie aan te gaan. Bespreking financieel verslag 2011, de penningmeester geeft hierover uitleg. Alles wordt elk jaar duurder en via de kerkbalans komt er minder geld binnen. Hierdoor hebben we nu een tekort. De opbrengsten van de markten zijn erg goed, helaas moet daar nu ook 16% van aan het bisdom worden afgedragen. AB diensten, het graf delven is duurder geworden en kan niet door vrijwilligers gedaan worden. Vragen over de leningen, rente en aflossingen, onderhoud, landerijen, waterschapsbelasting, pachten en verdere onkosten worden besproken. Deze zijn besproken en beantwoord door Ger van de Nes. Vervolgens wordt ook de begroting van 2012 getoond en uitgelegd. Kascontrole komt op een later tijdstip. Ger ontvangt van de vergadering een applaus voor zijn werk en uitleg.

Begroting 2012 : Ger van Nes geeft een toelichting over de begroting van 2012.

De inkomsten zullen in 2012 naar schatting gelijk blijven (hangt af van de markten). De inkomsten uit de kerkbalans en markten worden lager ingeschat. De inkomsten uit pacht blijven gelijk. De penningmeester ontvangt van de vergadering een applaus voor zijn werk en uitleg.

De parochianen aan het woord; velen voelden zich geroepen.

Na de pauze volgen nieuws en mededelingen van de PCI- Workum bij monde van B. Rijpma. Hij geeft uitleg over de caritas wat ze zoal doen en waar ze me bezig zijn, bv. het samenvoegen van de PCI i.v.m. de fusie en dat ze op de goede weg zitten.

Nieuws en mededelingen van de Pastoor Janningstichting: Ton Visser vertelt dat ze ongeveer 50 vrijwilligers aan het werk hebben. Dat ze een batig saldo hebben en dat ze de vaandels gerestaureerd hebben in Amsterdam. Dat de schoolkinderen gratis een bezoekje mogen brengen aan het museum.

Verloting paaskaars: Pastor Nelleke trekt het winnende lot en Geartsje Weitenberg is de gelukkige winnaar van de paaskaars .

Vice-voorzitter Hes bedankt een ieder voor zijn/haar komst en sluit de vergadering. Hij nodigt een ieder uit voor een hapje en een drankje en wenst een ieder wel thuis.

Hierbij een kort verslag van de Jaarvergadering van de St. Werenfridus parochie van Workum. U ontvangt het uitgebreide verslag van deze vergadering via de Viersprong voorafgaand aan de Jaarvergadering van April 2013.

Het parochiebestuur.



St. Martinusparochie Makkum

De vieringen: zie het 4-sprongrooster pagina 2

Tijdens de vieringen bidden wij voor:

Zaterdag 11 aug.: fam. Adema-Rinia, fam. Doedel, dhr. en mw. Postma en alle zieken in onze parochie en Avondrust

Zondag 19 aug.: Anne en Hermina Postema

Zaterdag 8 sept.: fam. Adema-Rinia, fam. Bergsma en fam. Doedel

Lectoren

Za. 11 aug. Toos van As
 Zo. 19 aug. Bernadette de Jong
 Zo. 26 aug. Dienst in Workum
 Zo. 2 sept. Riet van der Bles
 Za. 8 sept. Toos van As

Kosters

Za. 11 aug. Mieke van Vliet
 Zo. 19 aug. Wim Foekema
 Zo. 26 aug. Dienst in Workum
 Zo. 2 sept. Lenie Foekema
 Za. 8 sept. Watze Roorda

Collectanten

Za. 11 aug. Nico van Vliet
 Zo. 19 aug. Geerten Tros
 Zo. 26 aug. Dienst in Workum
 Zo. 2 sept. Lenie Foekema
 Za. 8 sept. Klaas Groeneveld

Bloemschikken

Aug.: Ida en Anneke Genee
 Sept. Lenie Roorda
 De 1^e zondag van de maand zal één van deze dames ook het koffiezetten verzorgen.

Misdienaars

Za. 11 aug. Annick en Boukje
 Zo. 2 sept. Ryan en Annick
 Za. 8 sept. Boukje en Charlotte



Opbrengst collecten juni 2012

Komt in het volgende parochieblad i.v.m. vakantie niet doorgekregen.

Extra collecte: Zondag 19 augustus Miva
 Zondag 2 september onderhoud van de kerk

Rondje om de kerk

Geen nieuws in verband met de vakantie van Hans Gesterkamp.

Wel en Wee

* Tijdens de braderieën van deze zomer is onze kerk weer geopend. Tevens is er op het kerkplein weer van alles te koop en zijn er weer diverse raadspelletjes.

U wordt van harte uitgenodigd.

* Er is een rondgang langs alle kerken in Nederland van een aantal enthousiaste orgelfanaten die foto's maken van het orgel dat in uw kerk staat en plaatsen deze op internet met de ontstaansgeschiedenis en overige detailinformatie. Wilt u wat meer weten van het orgel in uw kerk ga dan naar www.orgbase.nl. en zoek uw kerk op voor meer informatie. Geef de plaats op waar uw kerk staat (bijv. Makkum) en klik vervolgens op de link orgelnr. Voor nadere informatie neem contact op met Hans Gesterkamp (0515-233068).

* De vrijwilligersavond wordt gehouden op donderdag 4 oktober a.s. De avond wordt gehouden in het Zonnehuis (bij Kees en Annemarie Wagenaar). Nadere bijzonderheden volgen nog maar u kunt de datum alvast in uw agenda noteren.

Avondrust:

* De eerstvolgende Communieviering is op maandag 3 september 2012 om 10.30 uur in de Túnkeamer en de voorganger is Pastoor Bultsma. Vanaf 10 uur is er koffie. U wordt van harte uitgenodigd.

* Mevr. Koelmans-Lolkema is een weekje opgenomen geweest in het Ziekenhuis in Leeuwarden. Gelukkig is ze nu weer thuis.

* Alle zieken thuis en in het ziekenhuis veel sterkte toegewenst.

* Voor u allen, liefde, geluk en gezondheid toegewenst.

Toos van As, tel. 232564, (mailadres toosvanas@hotmail.com)

KVG-Nieuws



De volgende datum voor het oud papier is op vrijdag 17 en zaterdag 18 augustus en de container staat op de Klipperstraat. In september wordt het papier opgehaald op vrijdag 14 en zaterdag 15 september. Wij hopen dat u uw oud papier weer zult brengen. Hou er rekening mee dat de container 's middags rond 16.00 uur op slot gaat in verband met de veiligheid.

Bedankt.

Informatieve internetsites voor alle parochies van “De 4-sprong”

Lectoren/ misdienaars/acoliëten zie:

www.franciscuskerk.nl

Heiligenkalender, bloemen en foto's zie:

www.pylgeralmanak.nl

www.werkplaatsvoordeziel.nl

www.abultsma.nl



H. Nicolaas van Tolentijnparochie Witmarsum

Voorgangers: zie 4-sprongrooster pagina 2

Tijdens de vieringen bidden we voor:

- zo. 12 aug.:** onze zieken, overl. Jan Jurna, Boukje Anema, Familie Ypma- Galama
za. 18 aug.: onze zieken, overl. Douwe en Anna-Poortstra-de Boer, Schelte en familie Anema-de Jong
zo. 26 aug.: onze zieken, overl. Tjepke Herrema, Niek Zuurbier, Jan Jurna
zo. 2 sept.: onze zieken, overl. Wiebe en Wiepkje Bergsma, Boukje Anema, Willy en Gerrit de Jong
zo. 9 sept.: onze zieken, overl. Jan Jurna, Piet en familie Tadema-Veldman
za. 15 sept.: onze zieken, overl. Hielke en Joukje Brouwer-Huisman, Rein Ludema, Yeb en Catharien Ypma-Terpstra, Schelte en fam. Anema-de Jong
zo. 23 sept.: Oecumenische dienst

Lectoren

- zo. 12 aug.: mevr. B. de Groot (531901)
za. 18 aug.: dhr. F. van Koppen (531872)
zo. 26 aug.: gezamenlijke viering in Workum
zo. 2 sept.: mevr. L. Hettinga (531547)
zo. 9 sept.: mevr. B. de Groot (531901)
za. 15 sept.: mevr. E. van der Wei (532112)
zo. 23 sept.: Oecumenische viering

Kosters

- dhr. F. van Koppen
dhr. S. Hettinga
dhr. D. Stoffels
dhr. H. Anema
dhr. F. van Koppen

Collecte

Naast de wekelijkse collecte voor het werk in de parochie is er zondag 26 augustus een 2^e collecte voor de MIVA (Missie Verkeersmiddelen Actie), op 2 september voor het reservefonds en op 16 september voor de bijzondere onkosten aan onze kerk.

Opbrengst collectes

De opbrengst van de collectes in de maand juli 2012 was:

Parochie:	€ 241,10
Reserve fonds	€ 27,85
Bijzondere onkosten	€ 31,00

Hiervoor allen hartelijk dank.

Vervoersdienst

zo. 12 aug.:	fam. J. van der Tol	tel. 531251
za. 18 aug.:	fam. Y.J. Ypma	tel. 532159
zo. 26 aug.:	fam. L. Nota	tel. 532260
zo. 2 sept.:	fam. P. de Boer	tel. 642059
zo. 9 sept.:	fam. J. van der Tol	tel. 531251
za. 15 sept.:	fam. Y.J. Ypma	tel. 532159
zo. 23 sept.:	fam. L. Nota	tel. 532260



Schoonmaken kerk

week 33: 13 t/m 18 aug.:

mevr. A.de Wit	(532351)
mevr. T. Heeringa	(531738)
mevr. A. Jorna	(531471)

week 36: 3 t/m 8 sept.

mevr. R. Zandbergen	(531407)
mevr. B. Jorna	(531216)
mevr. M. Ypma	(531384)

Schoonmaken parochiehuus: Mevr. G. de Vries en mevr. L. de Boer

Agenda

Geen agenda ontvangen

BEDANKT

Wij willen U allen heel hartelijk bedanken voor alle goede en lieve woorden, kaarten, bloemen en telefoontjes tijdens de ziekte en in de herstel periode van Joke. Om in zo'n gemeenschap te mogen wonen, geweldig.

Jan en Joke van der Tol

TSJERKEPAED

We staan weer aan het begin van een nieuw seizoen van Tsjerkpaad. Ook de Koepelkerk in Witmarsum is tijdens deze periode geopend voor publiek.

In 2004 is op initiatief van de Raad van Kerken Friesland gestart met het openstellen van een 25 tal kerken in de zomermaanden op de zaterdagmiddag. In 2011 is het uitgegroeid tot de openstelling van 265 kerken in geheel Friesland met wel 40.000 bezoekers. In 2012 hebben 270 kerken aangegeven mee te willen doen aan Tsjerkpaad. In de deelnemende kerken is de gids verkrijgbaar met alle kerken die meedoen. Ook is er dit jaar een stempelboekje, waarin u stempels kunt verzamelen van de deelnemende kerken aan de Tsjerkpaad alvestêdenrûte.

Tsjerkepaad 2012 is begonnen op zaterdag 7 juli a.s. en duurt t/m zaterdag 8 september 2012. De Koepelkerk is elke zaterdagmiddag open van 13.30 - 17.00 uur. Vrijwilligers staan klaar om als gastheer of gastvrouw iets over de geschiedenis van de kerk te vertellen en er is koffie of thee.

Als extra activiteit is er een interessante expositie van klassenfoto's van de scholen in Witmarsum, georganiseerd door de werkgroep "Yn 't ferline". De expositie bestaat uit meer dan 140 foto's op A4 formaat.

U bent van harte welkom!

Werkgroep Promotie Koepelkerk.

Wel en wee Witmarsum

Momenteel geniet zuster Lambertina van een fijne vakantie en dat is haar van harte gegund. Al zoveel jaren is zij de spil van onze parochie. Het is ook goed om af en toe even een beetje afstand te nemen. We hopen dat zij weer energie heeft opgedaan en dat ze nog vele jaren in ons midden blijft.

Henk Anema is weer thuis na een operatie. Hij zegt weer goed hersteld te zijn. We wensen Henk nog veel beterschap bij het verdere herstel.

Afgelopen weekend mochten we de eucharistie vieren met de parochianen van Workum en Makkum. Het was een goede viering met daarna voor ieder een kopje koffie of thee. Het is goed om bij elkaar te komen en zo elkaar beter te leren kennen.

Mocht u kopij hebben voor de volgende Viersprong, wilt u deze dan a.u.b. voor 19 augustus inleveren. (Deze mededeling is alleen voor Witmarsum)

Voor diegenen die nog vakantie krijgen: geniet van uw vrije tijd en alles om u heen.

Alle goeds gewenst, deze keer van

Elly van der Wei.

KLEURPLAAT VOOR DE JEUGD



ALGEMENE INFORMATIE

Pastores:

Pastoor A. Bultsma, Pastorie: Grote Dijklakker 7, 8701 KV, Tel: 0515.572206,
e-mail: pastoor.bultsma@gmail.com, website: www.abultsma.nl
Pastor N. ten Wolde – Hijwegen, tel. 0515.572528
e-mail: pastortenwolde@gmail.com. vrije dag: dinsdag

Diaconaal werker: Dhr. K. van Kordelaar. Aanwezig: maandag t/m/ vrijdag.
Tel. 0515 755479 of 06–19905519, e-mail: kvankordelaar@solidairfriesland.nl

Bolsward:

Parochiesecretariaat St. Franciscusparochie: Postbus 209, 8700 AE
Grote Dijklakker 7, telefoon: 0515.576998; e-mail: info@franciscuskerk.nl
Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 09.00-12.00 uur
Ledenadministratie/verhuizing: Aanmeldingen/wijzigingen a.u.b. doorgeven aan
het parochiesecretariaat.

Parochiebestuur: Secr. dhr. J. H. Terra, Postbus 209, 8700 AE Bolsward,
telefoon 0515.576126, e-mail: janterra@planet.nl

Koster: Dhr. A. Mulder, Snekerstraat 25, 8701XB, Telefoon: Pastorie:
0515.575924, Thuis: 0515.573216, vrije dag: woensdag

Financiële zaken: Bankrekeningen: ABN Amro Bank nr. 21.53.06.511
Rabobank nr. 30.87.05.483

Opgave misintenties: kunt u (met duidelijke vermelding misintenties op de envelop)
deponeren in de brievenbus van de pastorie of doorgeven aan Mevr. R. van Dongen,
Pater Schuurmanstraat 22, tel. 0515.574579 e-mail: dong2103@planet.nl

Workum

Postadres: H. Werenfridusparochie, Postbus 93, 8719 AB Workum.

Contactpersonen parochie:

Mevr. R. Visser tel. 0515.541302

Dhr. A. de Ringh tel. 0515.542537

Mevr. M. Lagendijk tel. 0515.542357

Ledenadministratie: Ger van de Nes, Aldewei 4, 8711 BT Workum.

Tel. 0515-540850, e-mail: gervandenes@hotmail.com

Financiële zaken: Rabobank nr. 37.21.12.900

Caritas Workum: zie www.caritasworkum.nl

Begrafenisvereniging “ Fonds Naastenliefde”: Dienstdoende bode,
tel.06.42243477.Opgave nieuwe leden: dhr. G. Graafsma, Noord 24, tel.

515.542692Opgave misintenties: Mevr. R. de Jong, Noard 145, 8711 AE Workum,
tel. 0515.542050 (kosten: €8,-)

Makkum:

Postadres: St. Martinusparochie, Postbus 71, 8754 ZP Makkum

Contactpersonen:

Mevr. A. Reijns tel. 0515.231709

Mevr. T. Adema tel. 0515.231036

Dhr. A. van Schaick tel. 0515.231285

Mevr. T. van As tel. 0515.232564

Ledenadministratie: dhr. H. Gesterkamp, Kerkstraat 10, 8754 CS Makkum

Financiële zaken: Rabobanknr. 34.06.61.054; Postbanknr. 964453,

Opgave misintenties kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie, Kerkstraat 10 of doorgeven aan Hans Gesterkamp, tel. 233068.

De kosten bedragen € 8,00 per intentie.

Witmarsum:

Postadres: H. Nicolaas van Tolentijnparochie, Arumerweg 89, 8748 AC Witmarsum, tel. 0517.532165

Contactpersonen:

Zr. Lambertina tel. 0517.579257 of 532165

Mevr. L. Nota tel. 0517.532260

Mevr. J. van der Tol tel. 0517.641482

Ledenadministratie: Nieuwe parochianen kunnen zich melden bij mevr. L. Nota, Terpweg 14, 8747 NT Wons, tel 0517.532260

Financiële zaken: Betalingen o.a. kerkbalans: rek. nr. 3715.00.761 t.n.v.

RK kerkbestuur Witmarsum

Begrafenisvereniging: Alle info: dhr. H. Anema, Pingjumerstraat 45, 8748 BM Witmarsum, tel. 0517.531961

Opgave misintenties: Zr. Lambertina, tel. 0517.579257 of 0517.532165

Het volgende parochieblad "De 4-Sprong" gaat over de periode

7 september – 5 oktober 2012.

Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen

vóór MAANDAG 27 augustus 2012 bij/naar:

Bolsward: mevr. A. Witteveen, tel. 574580 e-mail: parochieklok@hotmail.com

Workum: dhr. A. de Ringh, tel. 0515.542537 e-mail: aukejelle@hotmail.com

Makkum: mevr. T. van As, tel. 0515.232564 e-mail: toosvanas@hotmail.com

Witmarsum: mevr. E. v.d. Wei, tel. 0517.532112 e-mail: ellyvdwei@planet.nl

Tweede jaargang 2012 nr. 8

